

Speech wethouder Yasin Torunoglu — opening ontmoetingsplek Trudoplein

10 december 2021

Beste aanwezigen en buurtbewoners,

Graag was ik vanmiddag aanwezig geweest bij de opening van de ontmoetingsplek hier op het Trudoplein en ik keek ernaar uit om jullie weer fysiek te ontmoeten. Helaas heb ik mij door de aangescherpte coronamaatregelen toch af moeten melden. Als college van B&W zijn wij gezien de maatregelen terughoudend in het aanwezig zijn bij fysieke bijeenkomsten. Natuurlijk geen leuk besluit om te nemen, maar ik hoop hierin op jullie begrip.

Toch wilde ik wel graag op een andere manier jullie toespreken, want de ontmoetingsplek die we vandaag openen, is op meerdere fronten belangrijk. Dit voorjaar ben ik door Stichting Striip binnen de Ring al bijgepraat over het initiatief. Het realiseren van een ontmoetingsplek op het Trudoplein is een idee dat al jaren speelt. En nu ongeveer een jaar geleden opnieuw is opgepakt door een club bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de buurt en op het Trudoplein. Deze betrokkenheid, eigenaarschap, enthousiasme en doorzettingsvermogen van bewoners bij hun buurt blijf ik hartverwarmend en bijzonder vinden. Dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en saamhorigheid in een wijk.

Het Trudoplein is een bekende plek voor veel Eindhovenaren. Van oorsprong de oude kern in een arbeiderswijk waar men hun boodschappen deed, naar het café of met het gezin naar de kerk ging. En ondanks dat dit deel van de stad een grote transformatie heeft doorgemaakt met o.a. de ontwikkeling van Striip-S, is het nog steeds 'de huiskamer' van de wijk en een belangrijke plek voor buurtbewoners en winkelend publiek. Maar een huiskamer moet voor verbinding zorgen en een plek zijn waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. En op dit punt lag er nog een grote wens en kon het Trudoplein wel opwaardering krijgen.

Ik denk dat we allemaal, het afgelopen 1,5 jaar, het contact met anderen, het ontmoeten en samenzijn met vrienden, familie en buurtgenoten meer zijn gaan waarderen. Dit besef geeft een ontmoetingsplek als deze een nog grotere betekenis. Dat het een plek mag worden waar veel gelachen wordt, jullie nieuwe contacten leggen, elkaar steun en/of een luisterend oor bieden, eenzaamheid wordt tegengegaan en veel mooie herinneringen worden gemaakt. Laten een applaus geven aan jullie burens die zich hiervoor hebben ingezet.

Ik hoop u allemaal snel een keer spontaan hier te ontmoeten en dan samen een praatje te maken. En voor nu wil ik jullie ook vragen: let op elkaar en zorg voor elkaar. Spreek elkaar aan op deze ontmoetingsplek voor een gezellig gesprek, natuurlijk op 1,5 meter afstand. Breng een bloemetje naar je oudere buurman of buurvrouw of stop als verrassing een kaartje in de bus. Juist nu in deze tijd is oog hebben voor een ander nog belangrijker. En met de feestdagen voor de deur kunnen we allemaal wel een beetje extra liefde en warmte gebruiken. Het zit hem soms in de kleine dingen die we kunnen doen, maar die voor iemand een groot verschil maakt. Daar is ook deze ontmoetingsplek een mooi voorbeeld van.

Fijne feestdagen, blijf gezond
Yasin.

