

Hoe houden we de buurt poepvrij ?

Het valt niet mee om je verantwoordelijkheid te nemen als hondenbezitter. Sommige lappen dan ook de opruimplicht compleet aan hun laars. Een goed voorbeeld hiervan is te zien naast het hek van het kerkhof aan de Trudostraat.

Een bron van ergernis....overall hondenstront en dat nog wel tegenover een basisschool. Maar ja, als het donker wordt verdwijnen schijnbaar alle normen en waarden.

Voor de zoveelste maal hebben de vrijwilligers van het kerkhof de zaak weer opgekuist. Melding richting Gemeente haalt namelijk weinig uit. Handhaven om drie uur s 'middags heeft totaal geen zin.

Om de strijd toch nog een keer aan te gaan hebben wij mede door een financiële bijdrage van Strijp binnen de ring 6 nieuwe borden geplaatst tussen het hek en de haag aan de Trudostraat.

Laten we hopen dat de hondenbezitters tot inkeer komen en beseffen dat **niet** opruimen echt geen optie meer is.

Met vriendelijke groet,

Namens de vrijwilligers van het Kerkhof:

Albert Krielen  
Kerkakkerstraat 41



